

Lieve vrienden en familie,

Vanaf het Titicacameer in de zon in Peru een bericht van deze overwinterende Nederlandse trekvogel. Half oktober vloog ik weer hierheen, half maart vlieg ik weer richting Nederland de lente de zomer en mijn familie en vrienden tegemoet.

In november organiseerde ik weer een 3-weekse reis langs bijzondere plekken in Peru, waar 6 vrouwen aan deelnamen. Het was weer een mooie reis.

Joleid, een van de vrouwen uit de groep, bleef nog een poosje, en logeerde bij me in mijn huurhuis in Cusco.

Voor kerst organiseerden we een "chocolatada" voor 150 kinderen in een dorp hoog in de bergen bij Moray. 150 kerstbroodjes met warme chocolademelk, voor ieder kind een bal, voor iedere familie een warme deken. Manuel trad op als clown, samen met Peluchin, de hond. Via familie en vrienden van Joleid en mij haalden we in 2 weken de benodigde fondsen op, en hielden nog 150 euro over, die later een goede bestemming kregen. Het was een bijzondere ervaring, veel dankbare kinderen en vooral moeders, die een warme deken kregen voor de kerst, wat ze nog nooit hadden meegemaakt.



kerstcadeaus



kind met kerstbrood

We vierden kerst in Cusco, en oud en nieuw in Pisac, in een hotel, die een feest had georganiseerd voor oud en nieuw. Dit is de gewoonte, die ik hier heb overgenomen, dansend het nieuwe jaar binnen te gaan, en dat bevalt nog steeds goed!!

Bij Lilo, een Zwitserse vrouw, die hier al 10 jaar woont, en een prachtig spiritueel centrum heeft net buiten Cusco, deden Joleid en ik een San Pedro sessie.

Overdag, lopend de bergen in, i.p.v. 's avonds en 's nachts, wat de sjamanen hier meestal doen. Het was een bijzondere helende ervaring, die veel inzichten gaf.

Lilo heeft veel met sjamanen en helers gewerkt hier, deze ervaringen met westerse technieken vermengd, zodat ze nu een hele eigen stijl heeft ontwikkeld.

Joleid had al een ticket geregeld in Nederland naar Iquitos, een stad in de jungle aan de Amazonerivier. Ik was daar nog nooit geweest, en besloot met haar mee te gaan.

We werden daar opgehaald door Oscar, een broer van Armenda, die al 30 jaar zijn moeder en familie, die aan het Titicacameer wonen, niet had gezien.

Iquitos is namelijk alleen met het vliegtuig te bereiken vanaf Lima.

We kwamen in een "Sporloos" verhaal terecht, een TV programma, die altijd mensen opspoort, familie, die elkaar uit het oog zijn verloren.

Oscar was door zijn oom op 12-jarige leeftijd meegenomen naar de jungle om daar voor hem te werken, en had het contact met zijn familie totaal verloren.

Ik wist meteen waar de 150 euro voor bestemd was, die we over hadden gehouden! We kochten een vliegticket voor hem, gaven nog wat geld voor de rest van zijn reis, en zijn familie, die achterbleef. Wat een ontroering bij hem en zijn hele familie!!!! Wat kunnen kleine gebaren dan veel betekenen! Een man van 40 jaar, die nu als een kind lekker tegen zijn moeder van 75 aanzit, ligt, hun hele leven aan elkaar vertellen. Het is prachtig om mee te maken.



moeder Marcelina met zoon Oscar

Daarna gingen we met de boot de rivier op, naar het kampament van don Pedro. Een heler, die veel met planten uit de jungle werkt, en als het nodig is ook met ayahuasca. We ontmoetten daar jonge mensen, vooral uit Duitsland, met ziektes als kanker, depressies, fibromyalgie, die door don Pedro behandeld werden met planten uit de jungle en op een speciaal dieet werden gezet. Het was erg boeiend daar te zijn.

Helemaal geweldig was onze tocht de rivier op, en we roze rivierdolfijnen zagen!!

Terug in Lima, ontmoette ik Tito la Rosa, een bekend musicus, die veel instrumenten bespeelt, en ook helende ceremonies geeft. Hij nodigde me uit voor een concert, wat hij de volgende dag zou geven. Natuurlijk ging ik erheen, en dat was prachtig.

We spraken af voor de novembergroep, dat hij een ceremonie zal geven!

Deze periode heb ik weer veel bijzondere mensen ontmoet, zoals Pablo, die veel ervaringen heeft gehad met UFO's, Willaru, een bekende spirituele gids uit Cusco, Lilo, met wie ik veel heb gedeeld. Armenda, mijn pleegdochter, Maria Helena, Lorenzo, een Chileen, die in Chili een tempel achter zijn huis heeft met een gigantische kristal.

Hij haalt kristallen uit de grond, komt regelmatig naar Cusco, en plaatst dan kristallen op de diverse krachtplaatsen. Ruben, een archeoloog en antropoloog, Mourik, die hier al meer dan 25 jaar woont en veel weet over het waterbeheer.

Verder geef ik onderweg veel adviezen, aan lokale mensen, aan toeristen, die daarom vragen. Heb ik een ceremonie georganiseerd voor een peruaanse vrouw, die ik goed ken, en een zware operatie moest ondergaan. Gisteren was ik bij een familie op Taquile, een eiland in het Titicacameer, die net een hotelletje waren begonnen. Vroegen me raad, hoe ze dat verder aan konden pakken. En ben weer een petekind rijker.

Nu aan het Titicacameer, bij mijn peruaanse familie, die via mij, door familie en vrienden in Nederland worden ondersteund. Dingen regelen, bespreken, genieten, vooral van de zon, het meer, en de tuin, waar ik ben.

Armenda gaat goed, 3e jaar nu verpleegkundestudie in Cusco.

Manuel heeft zijn laatste 4 maanden psychologiestudie weer opgepakt na een flink ongeluk vorig jaar. Hoopt dit in mei af te ronden, en dan een baan te zoeken.

Beiden zijn nu bezig met een grondige gebitsanering. Als Manuel nog een jaar had gewacht, had hij op zijn 35e een kunstgebit nodig gehad.

Josy en Lyndsay, de dochters van Gilmer en Betzabe, doen het goed op hun nieuwe middelbare school in Puno. Josy wil milieudeskundige worden, Lyndsay dokter.

Moeder Marcelina heeft nu haar eigendomspapieren van haar huisje in Chucuito.

Het huis, wat ik in Chucuito op het oog had, om daar aan het werk te gaan, samen met mijn peruaanse familie, heb ik uiteindelijk besloten niet te doen.



Armenda oefent bij Manuel



Manuel als clown op chocolade kerstfeest

Hartegroet Micaela