

Reisprogramma voor de reis door Peru van 19 december 2011 tot 3 januari 2012

Dag	Datum	
1	19-12	Aankomst in Lima. Overnachting in Lima.
2	20-12	Begin van de middag vlucht van Lima naar Cusco (op 3300 m) Na korte kennismaking met Cusco rijden we met eigen vervoer naar de Heilige Vallei (2600 m). In de avond een openingsceremonie. Overnachting in Urubamba.
3	21-12	Equinox of zonnewardedag, die nog steeds op veel plekken in Peru wordt gevierd. We gaan naar de oude tempelplaats van Ollantaytambo en wandelen door de authentieke straatjes van het dorp aan de voet van de tempel. Overnachting in Urubamba.
4	22-12	Vandaag rijden we naar Pisac , ook een oude tempelplaats, aan de andere kant van de Heilige Vallei met prachtige terrassen. We maken een kleine omweg om het wat afgelegen Uno Urco te bezoeken, een bijzondere ceremoniële plek. Natuurlijk nemen we ook een kijkje op de prachtige lokale markt. Overnachting in Urubamba.
5	23-12	De cirkels van Moray staan vandaag op het programma, hier zouden regelmatig UFO's worden gesignaleerd. Proeftuinen van de Inca's, krachtige en prachtige energieplekken, en heel mooi gelegen. Langs de zoutpannen van Salineras lopen we weer terug naar beneden.
6	24-12	De dag voor kerst brengen we in Cusco door, bezoeken de Zonnetempel en proeven de kerstsfeer. Overnachting in Cusco.
7	25-12	1^e kerstdag gaan we na het kerstontbijt naar Yucay, waar in de kerk de mis wordt opgedragen. Lokale dansers uit omliggende dorpen komen in hun kleurrijke kostuums dansen tijdens deze mis. In de middag rijden we met de trein naar het dorpje Aguas Calientes aan de voet van Machu Picchu, waar ons een heerlijk kerstdiner wacht. Overnachting in Aguas Calientes.
8	26-12	Zo vroeg mogelijk vertrekken we met de bus naar Machu Picchu, waar we de zon op zullen zien komen bij de PUTUCUSI berg, die het hart van de moeder wordt genoemd. Hier zullen we een Lichtmeditatie doen. We hebben verder de hele dag de tijd daar te ZIJN. De Huayna Picchu beklimmen, naar de Zonnepoort lopen, naar de tempel van de Maan. Na afloop is het heerlijk toeven in de warm water bronnen. Overnachting in Aguas Calientes.

- 9 27-12 In de ochtend rijden we weer met de trein naar Cusco. De middag is vrij om Cusco verder te verkennen.
Overnachting in Cusco.
- 10 28-12 Vandaag rijden we met de bus in 10 uur richting Titicacameer, het hoogst bevaarbare meer in de wereld op 4000 m hoogte. Onderweg stoppen we op diverse plaatsen, zoals Andahuayllias met een prachtige “Sixtijnse kapel”, Raqchi, en Pucara.
Overnachting in Chucuito.
- 11 29-12 In de morgen kunnen we lekker bijkomen, wennen aan de hoogte, in de middag gaan we naar Sillustani aan het verstilde Umayomeer. Oude chullpa’s, (graftorens en oude inwijdingsplekken) zijn hier kenmerkend. Onderweg stoppen we bij een huisje van de lokale bevolking, die ons over hun leven en leefwijzen zullen vertellen.
Overnachting in Chucuito.
- 12 30-12 Met de boot varen we naar Uros, de drijvende rieteilanden op het Titicacameer. We bezoeken families op een van de eilanden, en varen daarna door naar Taquile, het eiland met zijn prachtige brei- en weefwerk. De zonsondergang en zonsopgang zijn hier magische momenten. De verstillings en de energie van het Titicaca zijn hier het duidelijkst voelbaar.
Overnachting op het eiland bij lokale familie.
- 13 31-12 Terug naar het vasteland, bereiden we ons voor op oudjaarsavond die zoals gebruikelijk in veel latijns Amerikaanse landen uitbundig wordt gevierd met lekker eten, veel dansen en om 24.00 uur wordt het oudjaar ceremonieel afgesloten door het verbranden van een grote pop, waarin alles is gestopt, wat niet meer wordt meegenomen naar het nieuwe jaar. Ceremonieel wordt door een lokale sjamaan het nieuwe jaar ingeluid bij een groot vuur.
Overnachting in Chucuito.
- 14 1-1 Nieuwjaarsdag.
Overnachting in Chucuito.
- 15 2-1 In 6 uur reizen we met de bus naar Arequipa, waar we de reis af zullen sluiten.
Overnachting in Arequipa.
- 16 3-1 Begin van de middag vliegen we naar Lima, waarna de doorvlucht naar Amsterdam in de avond.