

Nieuwsbrief 28-5-2011

11-11-2011 Machu Picchu P E R U

Graag breng ik jullie op de hoogte over mijn 2 reizen, die ik eind dit jaar op het programma heb staan.

Mochten jullie mensen tegenkomen, die belangstelling hebben voor deze reizen, willen jullie deze nieuwsbrief dan even doorsturen?

In deze reizen laten we het landschap, de mensen, ontmoetingen, en de diep transformerende energie van Peru zijn werk doen door er gewoon te ZIJN, te BELEVEN, te GENIETEN.



Ica stenen

Er zijn al diverse aanmeldingen voor de novemberreis, voor de decemberreis is nog voldoende plaats.

Minimum aantal mensen om de reis door te laten gaan zijn 8 mensen, maximum 12.

Een 3-weekse reis van **3 tot 24 november** langs de Nascalijnen, de Vallei van de Condors, het Titicacameer met de eilanden van de Zon en de Maan, Cusco en de Heilige Vallei.

Het hoogtepunt zal zijn ons bezoek aan Machu Picchu (de oude Berg) op 11-11-2011 waar we een meditatie zullen doen bij de PUTUCUSI (gelukkige berg) ofwel HET HART VAN DE MOEDER.

We zullen ons diep verbinden met **Pachamama de Aarde Moeder en Pachatata Vader Zon**, en verder met alle groepen op de wereld, die nu samenkomen.

Op alle krachtplaatsen zullen we steeds een afstemming/ceremonie doen, individueel en ook met de groep, zodat ieder persoonlijk contact kan maken, wat voor hem/haar deze plaats te zeggen heeft.



nascalijn

Een 16-daagse reis van **19 december 2011 tot 3 januari 2012** door de Heilige Vallei van de **Inca's**, waar we de **ZONNEWENDE** op 21-12-2012 zullen meemaken. We bezoeken de oude tempels van Ollantaytambo, Pisac, de interdimensionale cirkels van Moray, en wandelen langs de zoutpannen van Salineras weer terug. De dag voor Kerst zullen we in Cusco de kerstsfeer proeven, een bezoek brengen aan de oude Zonnetempel, waarna we 1e kerstdag een schitterende Misdienst in de Katholieke kerk in Yucay zullen meemaken, waarin lokale dansers uit omliggende dorpen komen dansen in hun kleurrijke kostuums. Dit is nog een van de weinige plekken waar duidelijk de mengeling is te zien van oude, traditionele gebruiken en de invloeden van de Spaanse katholieke Kerk. **2e Kerstdag zijn we op Machu Picchu**, waar we in de avond in het dorp een prachtige muziekceremonie zullen meemaken, die wordt gegeven door de lokale sjamaan. **Oud en nieuw** zullen we feestelijk doorbrengen aan het **Titicacameer**.

Over deze reizen zal ik 2 informatieavonden geven in Dieren en 2 middagen in Doesburg
Data: 16 juni en 23 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur bij Kokopelli in de Spoorstraat 10 te Dieren
21 en 27 augustus van 14.00 uur tot 17.00 uur
Graag vooraf even melden of je komt!

Verder ben ik weer begonnen met San Pedro sessies te geven, een cactus uit de Andes, die hele bijzondere eigenschappen bezit, en veel inzichten en helingen kunnen geven. Ook een helende intuïtieve massage, een advies, of een combinatie van deze 2 is mogelijk.
Bel of schrijf me voor informatie en/of een afspraak. (tel.no. 0313-476199)

Uitgebreidere informatie en foto's over deze reizen verwijs ik je naar mijn website:
www.chacaruna.com
Verder wens ik jullie een mooie zomer met veel Lichtkracht.

Hartegroet,
Micaela/Mieke Jegen



ufo