

Na lange tijd weer een nieuwsbrief met een terugblik en een vooruitblik, hier in het nu genietend van het voorjaarszonnetje en de prachtig ontluikende natuur in Doesburg.

Ruim 2 maanden ben ik nu weer terug uit Peru, van 5 maanden weggeweest. 3 reizen organiseerde en begeleidde ik, 50 ha land werd aangekocht, samen met anderen, voor de start van een ecologische woon en werkgemeenschap naar ideeën van Anastasia. Voor de uitvoering hiervan hebben wij een stichting in Peru in het leven geroepen www.khomantakancha.pe. De jonge Peruaanse vrouwen, Armenda, Josie en Lindsay, die worden ondersteund in hun studie en ontwikkeling gaan heel goed, volgend jaar kan Armenda hopelijk haar verpleegsterstudie afronden. Josie en Lindsay zijn nog op de middelbare school, Josie wil milieudeskundige worden, Lindsay heeft al sinds ze kind is de droom om een artsenstudie te volgen. Ook hier in Nederland zijn we bezig hiervoor een stichting en een fonds in het leven te roepen, zodat jonge vrouwen daar een mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen, te studeren, of via een microkrediet hun bedrijfje op te richten.

Tijdens de groepen hadden we weer bijzondere ontmoetingen en belevenissen: In de **novemberreis** liepen we 2 dagen in 1 dag de incatrail, dat was een hele klim, maar we werden ook erg beloond met een adembenemend uitzicht, bij ondergaande zon, toen we boven aankwamen bij Machu Picchu! 11-11-2009 deden we een prachtige ceremonie voor de PUTUCUSI berg op Machu Picchu, waarin we veel inzichten kregen. 5 echte lama's kwamen voor ons grazen, toen we onze meditatie begonnen, en gingen weer weg, toen we klaar waren. Heel apart. De helende vlucht van de condor met Raul bij Aramu Muru, en het steeds weer fascinerende eiland van de zon. De muziekceremonie met Hebert, en ons verblijf op Taquile met de onverwachte dansen op het plein. Veel UFO 's boven Lima gezien, en 1 boven Cusco waargenomen. Veel informatie gekregen van onze UFO-gids.

Een ontroerend kerstfeest in de **kerstreis**, en een swingend uiteinde bij volle maan aan het Titicaca meer. De inmiddels bekende oudjaarpop, die werd gemaakt, konden we om 0 uur in het vuur verbranden met alles erin, wat we achter ons wilden laten. 3 generaties vrouwen, die meegingen, dit jaar, oma van 78, kleindochter en achterkleindochter van 4. Moeder nam een draagrek mee, maar dochter van 4 klom als een van de eersten alle trappen op bij de tempels! Ook werd weer met Kerst een chocoladefeest georganiseerd voor veel kinderen in een heel afgelegen dorp. In Nederland werd weer geld ingezameld hiervoor, en de 3 vrouwen gingen mee naar dit kerstfeest. (met dank aan Joleid, en ieder die hier aan bijdroeg!) Zie verslag op mijn website www.chacaruna.com.

We gingen naar de vallei van de condors, en hadden daar ieder een speciale ontmoeting, zelfs bij de afsluiting van deze reis in het hotel, cirkelde de condor boven ons!!

De **januarireis** kreeg wel een hele andere wending, door de overstromingen en het natuurgeweld. Gelukkig was ik deze reis begonnen aan de kust, en niet in de Heilige Vallei, zoals ik meestal doe. De Paracas wind kondigde 3 dagen zandstormen, donkerte en hele hoge golven aan, en angst voor een tsunami. We waren net weg daar toen dit gebeurde, dezelfde dag hoorden we, dat Machu Picchu onbereikbaar was door heftige overstromingen. Ook in de Vallei waren een aantal bruggen vernield, huizen door de rivier meegesleurd, mensen naar tentenkampen in het stadion ondergebracht.

Ook van een vriendin Maria Helena, en het huisje van haar zoon, schoondochter en kleindochter is verdwenen. Matrassen, dekens, een gasfles, keukenspullen, die ik had in Cusco, en wat geld, hebben de eerste nood gelenigd. In Arequipa was het nog nooit zo droog, en waren er problemen met drinkwater, en bij het Titicacameer raakten 36 rieteilanden op drift door hevige wind en hagel. Mensen zijn omgekomen bij dit

natuurgeweld. 4000 toeristen konden niet weg bij Machu Picchu, en werden in een aantal dagen door helikopters geëvacueerd.

Afgestemd, als een wonder, werden we overal langs "geleid". Hadden we bijzondere ontmoetingen in onze meditatie in het stenen museum van dokter Cabrera in Ica, in het huis van Maria Reiche bij de Nascalijnen, met Felix, onze laatste Inca, genoten we van alle kennis, die Pablo met ons deelde, over al zijn ervaringen met UFO's, die veelvuldig worden waargenomen in Peru. We beleefden een deel van het grote carnaval mee aan het Titicacameer en ons verblijf op het eiland van de zon was heel bijzonder.

Tijdens de reizen, kreeg ik dit keer assistentie van een jonge veelbelovende vrouwelijke gids, die ik meer kon inwerken in het begeleiden van de reis op een meer vrouwelijke intuïtieve afgestemde wijze.

Op verzoek ben ik van plan met **Kerst en oud en nieuw** weer een reis te organiseren en te begeleiden. **Van 14 december tot 4 januari 2010.**

Het programma zal er iets anders uitzien dan vorig jaar:

- Week kust met o.a. Paracas, Ballestas eilanden, stenen museum van dokter Cabrera in Ica, Nazcalijnen.
- Week heilige vallei met o.a. Ollantaytambo, Pisac, Urco, Moray, Salineras en Machu Picchu.
- Week op en rond het Titicacameer met bezoek aan eiland van de zon en de maan, Uros en Taquile, Aramu Muru.

Binnenkort volgt het definitieve programma!

Zaterdag 8 mei en 29 mei en zondag 12 september zal ik een **informatiemiddag** over deze reis geven bij mij thuis in Doesburg.

Verder ga ik 11 juni weer naar Peru om met Robert, een van de initiatief-nemers van ons Anastasiaprojekt, verder plannen te smeden, me meer met het land te verbinden. Hierdoor wil ik er in de beginfase wat meer bij aanwezig kunnen zijn.

Mocht iemand graag een bijdrage willen geven voor de bouw van het huisje van Maria Helena, of een bijdrage geven voor de studie en/of ontwikkeling van jonge vrouwen in Peru, is dat welkom! Mijn oudste dochter gaf aan, dat als de vrouwelijke energie binnen zou komen in Peru, rond het Titicacameer, het goed zou zijn, dat de vrouwen daar niet in de armoedespiraal blijven, een kans krijgen daar uit te komen.

De stichting, die we hiervoor in het leven aan het roepen zijn, heeft nog geen eigen rekening, maar voorlopig kunnen eventuele bijdragen worden overgemaakt op mijn rekening nummer 45.86.36.495 t.n.v. M.Jegen te Doesburg.

Ook het Anastasiainitiatief kan nog ondersteuning gebruiken in wat voor vorm dan ook, aankoop van bijenkasten. De 1^e zonnepanelen, of misschien 1 of 2 ha land kopen t.w.v. 1500 euro per ha?? Of gewoon wat goede ideeën!!

Rest mij iedereen een hele goede zomer toe te wensen, tot ziens, schrijfs, horens!

Mieke / Micaela